

**DDK:s "julfest" på Kasnäs  
19.11.2011**

(mel: Dragsfjärdsvalsen)

Klubben den bästa på grönskande ön  
får nu vår hyllningssång.  
Ordförarn, fager som ljuvaste mön,  
är inte alls till förfång;  
skaplig till sinnelaget,  
jobbar han med flit,  
men när han helan tagit -  
blir han ack, va vit!  
Hajdarn han drar med swung  
känner sig riktigt ung.  
Här i Klubben  
är han vår egen kung!

Hösten är kommen och nu är det fest  
för vår avec och oss  
vi gillar DDK här i sydväst  
och bossen Ralf mest, förstås!  
Kulla i skägget myser,  
kommen långt ifrån,  
Magi med håret lyser,  
ystert vippar tån.  
Här våra vänner är,  
DDK är oss kär.  
Heja Klubben:  
Livet känns bra så här!

Curt och Antonia drar violin,  
Niklas, han trummar på,  
Bobi och Kulla tar saxmelodin  
(Svahnström kan dragspel också),  
Ralf E och Anna-Lena  
drar på bälgen bra,  
trampar med båda bena -  
takten bör man ha.  
Börje är fin på bas,  
allt blir ett stort kalas.  
Heja Klubben,  
just så ska lasset dras!

Jonas och Roy slår ackorden med kraft  
viktig är kompets roll,  
strupen den torkar, men sen blir det saft  
Kulla-frun där håller koll...  
Herrarna Klas och Nisse,  
Ove likaså,  
Anton (vår lilla prisse)  
tar sig ton också.  
Söderholm och Haldin  
hör till akademin,  
Liksom Johan,  
Pablo och Nummelin.

Hjellman han glider allt efter behag -  
dragspel och is går an -  
Nisse han töjer på hajdarn ett tag,  
spelar så flinkt som han kan.  
Kulla med foten stampar,  
skägget vippar med,  
DDK:s fötter trampar  
träget upp och ned.  
Och - stolta i en knut -  
donnorna står på lut.  
Heja Klubben!  
Nu är vår visa slut!